

RENT HAV, MERE NATUR, LAVT KLIMAAFTRYK OG EKSPORTINDTÆGTER VI KAN FÅ DET HELE MED ET MERE PLANTEBASERET DANSK LANDBRUG

Hvad foretrækker verden at spise?

I store dele af verden er der interesse for plantebaserede alternativer til kød.

■ Kødliggende alternativer lavet af planter □ Kød



Kilde: GlobeScan (2020). Andel af befolkningen i udvalgte lande, som foretrækker hhv. "kødliggende alternativer lavet af planter" og "kød fra dyr", når prisen og smagen er den samme.

Over 4 milliarder mennesker skal spise grønnere. Det vurderer FN's fødevarer- og landbrugsorganisation er afgørende for, at vi når klimamålet. Og her i Danmark påpeger Klimarådet, at vejen til en bæredygtig dansk fødevarerproduktion er at satse på plantebaserede fødevarer.

Verdensmarkedet for plantebaserede fødevarer som havredrik, plantebøffer, quinoa, bælgrugter, andre planteproteiner og næste generation af fermenterede produkter ventes at nå 1.800 milliarder kroner allerede i 2035. Der venter således et enormt marked for plantebaserede fødevarer for de lande, som investerer i fremtiden nu.

Danmark har en række dygtige virksomheder, som er i fuld gang med at udvikle fremtidens plantebaserede fødevarer. Flere har vundet priser. Nogle eksporterer allerede til store dele af verden. Det er den slags virksomheder, vi som samfund skal satse på. Vi skal blive førende i at dyrke og udvikle plantebaseret mad og drikke, som er sund, velsmagende og økologisk.

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet anbefaler, at Danmark investerer mindst 600 millioner kroner årligt, hvis vi skal være verdensførende. Vi kan skabe mellem 20.000 og 40.000 nye bæredygtige danske arbejdspladser, hvis vi kan få blot en til to procent af markedet.

Danmark er før gået forrest på områder som vindenergi og økologi. Nu har vi mulighed for at gøde jorden for endnu en grøn vækstsucces. Hvis vi ikke tænker langsigtet nu, bliver omstillingen dyrere for danskerne og resten af dansk erhvervsliv.

Vi opfordrer indtrængende regeringen og Folketinget til at vise handlekraft og sætte en ny retning for landbruget. Danmark skal producere mere mad til mennesker - frem for foder til dyr.

Hverken vi, naturen, klimaet eller dyrevelfærden kan vente.

Der skal investeres milliarder i fremtidens løsninger - nu.

